



't Senioorke

Onze Redactie



Jurgen



Romina



Marieke



Sharon



Karien



Anja

WZC De Groene Verte VZW



Kouterstraat 46
8650 Merkem



Tel: 051 54 45 30



E-mail: info@degroeneverte.be

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten aan te passen en eventueel in te korten in het belang van het tijdschrift



04	Voorwoord
05	Pastoraal
11	Bewonersinfo
19	Bericht aan bewoners en familie
24	Komende activiteiten
28	Onze huisdichter
29	Het verhaal van
30	Ons fotoalbum
39	Personeelsweetjes
41	Nieuws
42	LCD De Schakel
44	Pret en Verzet



Beste

We slaan de laatste pagina van 2023 om. Een boek werd uitverteld en we kunnen vol spanning uitkijken naar het nieuwe boek dat staat te wachten.

Nu de ontknoping van 2023 achter ons ligt, kunnen we eens achterover leunen en mijmeren...

Welk hoofdstuk was de moeite waard? Hoe geven we die zwarte bladzijde een plaatsje? Welke nieuwe personages hebben ons geboeid? Door welke plotwending werden we eventjes van onze sokkel geblazen? Welke passage verwarmde ons het meest?

Heel veel zaken om eens op terug te blikken. Uiteindelijk nemen we het boek van 2023 op en plaatsen we het in onze kast met jaarboeken. Mooi in het rijtje, met een trots en tevredenheid over wat we in 2023 mochten mee maken en doen.

En ondertussen ligt het volgende boek al op ons te wachten. De schrijver gaf het reeds een titel "2024". Vol goeie moed en vol nieuwsgierigheid slaan we opnieuw aan het lezen, niet weten wat er komen zal, maar vol grote verwachtingen en goeie voornemens. En ook dit jaar liet de auteur een aantal pagina's maagdelijk wit. Op deze bladzijden schrijven we zelf mee aan ons jaarboek. Elk vanuit onze eigenheid en authenticiteit mogen we de inkt op het papier achterlaten, soms met sierlijke krullen, soms met speelse tekeningen, soms met harde hoofdletters... maar altijd vanuit ons hart.

Beste mensen, ik wens jullie een boeiend boek toe in 2024. Neem de pen op als het moet en laat je leiden door de schrijver als het kan. Maar bovenal wees kinderlijk verwonderd door elke paragraaf, door elke zin, door elke letter.

Laten we er maar aan beginnen... hoofdstuk 1... ik kan niet wachten om te weten wat er komen zal.

Ik wens jullie een wonderbaarlijk 2024! Veel lees- en schrijfplezier.

Jurgen Duyck

Algemeen directeur



Pastoraal nieuws



Stap vol vertrouwen,
in het nieuwe jaar.
Maak elke dag,
een tikkeltje bijzonder.
Ik wens je al het beste,
het mooiste wat er is.
En telkens weer opnieuw,
een ander wonder...

6 januari – 3 Koningen

Driekoningen valt altijd op 6 januari en markeert het officiële einde van kerst. De avond ervoor, 5 januari, wordt wel driekoningenavond genoemd. Driekoningen staat ook bekend als Epifanie, Openbaring van de Heer of Dertiendag, dat laatste omdat de feestdag 13 dagen na Eerste Kerstdag valt.



Pastoraal nieuws



De wijzen gaan op weg.
Zij volgen een ster in die hemelwijde nacht.
Je kan niet voor jezelf licht zijn in de nacht.

Het moet van elders komen.
Niemand maakt zich gelovig.
Het wordt je geschonken.

De wijzen weten dat,
als ze zich niet aan die ster gewonnen geven,
hun verlangen nooit vervuld wordt,
hun vraag nooit een antwoord zal krijgen.
Daarom gaan ze haar vele nachten achterna.

Wie gelukkig wil zijn,
wie het licht in zijn leven wil vinden,
moet de sterren van Gods aanwezigheid
in zijn leven blijven herinneren.

Al die momenten waar je God ervaren hebt,
waar je met en voor Hem leefde.

Al die mensen die ons God hebben doen ontdekken
toen we voor Hem nog open konden staan,
in de goede dagen...

Dat zijn de sterren die God ons geeft,
ook al stralen ze de ene dag helderder
dan de andere.



Pastoraal nieuws

2 februari – Maria Lichtmis

Lichtmis wordt gevierd op 2 februari, 40 dagen na de geboorte van Jezus. Het is de herdenking van het zuiveringsoffer dat Maria moest brengen. Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: 'Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd'. (Lucas 2,22-23)



2 februari is – zoals de naam doet vermoeden – natuurlijk een Mariafeest. Volgens de Joodse traditie moest een vrouw veertig dagen na haar bevalling een zuiveringsritueel ondergaan. Jozef en Maria gaan daarom met hun pasgeboren zoon en twee tortelduiven naar de tempel. (...)

Maria Lichtmis is ook een lichtfeest. In oude weerspreuken hoorden we dat de dagen rond februari zichtbaar lengen:

“Het wordt lichter; na Kerstmis wordt het daglicht een hanensprong lichter, na Nieuwjaar een hertensprong, en met Maria Lichtmis een heel uur.”

Maria Lichtmis vertoont dan ook sterke verwantschappen met heidense lichtfeesten zoals bijvoorbeeld het Ierse Imbolc, middenin de winter. Het is ook een traditie dat op Maria Lichtmis kaarsen worden gewijd en kaarsprocessies worden gehouden.

Maria Lichtmis is tot slot ook een kinderfeest. Zoals Jezus werd opgedragen in de tempel, zo is het de gewoonte om op 2 februari of de eerstkomende zondag alle pasgedoopte kinderen met hun ouders in de liturgie te verwelkomen. Dit is een ideale gelegenheid om opnieuw stil te staan bij de betekenis van het doopsel en de opdracht die ouders hebben om hun kind goed en gelovig op te voeden.”

Pastoraal nieuws



Aswoensdag

Aswoensdag valt op 14 februari en is de start van de vastenperiode

De katholieke vastenperiode begint op Aswoensdag en eindigt op de zaterdag vóór Pasen om 12.00 uur 's middags. Dat zijn 46 dagen. De zondagen tellen niet mee als vastendagen, dus uiteindelijk blijven er 40 dagen over, vandaar de 'veertigdagentijd'.

Het getal 40 verwijst onder meer naar het aantal dagen dat Jezus volgens drie evangelisten in de woestijn verbleef en het aantal jaren dat de Israëlieten vanuit Egypte onderweg waren naar het Beloofde Land.

In 2024 start de vastenperiode op 14 februari en eindigt op 30 maart.

Aswoensdag

De eerste dag van de vastentijd. Mensen kunnen in de kerk op hun voorhoofd een askruisje krijgen, wat herinnert aan een middeleeuws boeteritueel, toen zondaars die zich bekeerden werden bestrooid met as.



Pastoraal nieuws



Schoolkinderen planten 50.000 bloembollen voor vrede | Kerknet

Alle Westhoeksteden en -gemeenten, en alle beheerders van militaire begraafplaatsen, bundelen de krachten voor een groots vredesproject.

Klassen uit basisscholen in Hooglede trokken eropuit om 1.375 bloembollen te planten.

© Frans Demuynck

Dit najaar bundelen alle Westhoeksteden en -gemeenten, en alle beheerders van militaire begraafplaatsen, de krachten voor '50.000 bloemen voor Flanders Fields', een groots en verbindend vredesproject in het unieke herdenkingslandschap van de Westhoek. 'Een krachtige oproep voor vrede, vrijheid en verdraagzaamheid, die enkel werkt als we in de regio zelf het goeie voorbeeld geven en samenwerken', aldus de initiatiefnemers.

Ook in Hooglede werden op 10 november laatst maar liefst 1.375 bloemen geplant. Enkele klassen van Vrije Basisschool Gits Groeit, De Zonnebloem Hooglede en Wonderwijs Gemeenteschool, Kasteeltuin Hooglede plantten mee. De bloembollen (Allium) werden gezamenlijk geplant bij het kunstwerk La Passerelle aan 't Hoge (Hogestraat, Hooglede), naast het vroegere rusthuis waar de vele bloemen volgend jaar in mei en juni een prachtig uitzicht zullen bieden.



!! OUDSTE FLATBEWONER !!

Priester Andries Verstraete is een flatbewoner van Residentie De Rozenkouter, onze assistentiewoningen.

Hij viert vrijdag 12 januari zijn 101ste verjaardag en is daarmee onze oudste (flat)bewoner!

Uiteraard laten we dit niet zomaar voorbij gaan. We plannen een feestje met alle flatbewoners op zijn verjaardag.



Bewonersinfo

Welcome



We Verwelkomen...



Wilfried Vanpoucke
Welkom op de Beukelaer

Op 6 november mochten we Wilfried Vanpoucke welkom heten in ons woonzorgcentrum. Wilfried is 87 jaar afkomstig van Vladslo en woonde in Diksmuide. Hij heeft samen met zijn vrouw 2 kinderen en heeft altijd gewerkt als fruitkweker en als arbeider bij Stad Diksmuide. Wilfried houdt van een vleugje humor en van werken in de tuin.

Hugette D' hulster
Welkom op de Popelier

Op 8 november mochten we Hugette D' hulster verwelkomen in ons woonzorgcentrum. Hugette is afkomstig uit Houthulst is 86 jaar en heeft twee kinderen, een zoon en dochter. Ze heeft altijd gewerkt als poetsvrouw bij de post en ze houdt van breien en tuinieren.



André Rivière
Welkom op de Beukelaer

Op 8 november mochten we André Rivière welkom heten in ons woonzorgcentrum. Andre is 77 jaar en heeft twee kinderen. Hij heeft gewoond in Diksmuide en gewerkt als arbeider bij de gemeente en was melkboer.



Bewonersinfo

Welcome



We Verwelkomen...



Gerard Derdaele
Welkom op de Popelier

Op 16 november mochten we Gerard Derdaele verwelkomen in ons woonzorgcentrum. Gerard is afkomstig uit Klerken en is 91 jaar. Hij heeft vier kinderen en gewerkt als metselaar en seizoensarbeider. Gerard heeft ook vele interesses onder andere zijn geloof, ziet graag dieren en houdt van zingen. Zijn grootste interesse is wel de duivensport.

Hedwige Vertraete
Welkom op de Popelier

Op 20 november mochten we Hedwige Verstraete welkom heten in ons woonzorgcentrum. Hedwige is afkomstig van Moorslede is 95 jaar en heeft vier dochters. In het begin was ze huisvrouw maar later werkte ze voor beleggingen en verzekeringen. Hedwige houdt van koken en het liefst van al maakt ze soep en ze kijkt ook graag wat televisie.

*H*ortelijk
Welkom!



Annie Hoorelbeke
Welkom op de Roozenboom

op 21 november mochten we Annie Hoorelbeke welkom heten in ons woonzorgcentrum. Annie is afkomstig van Merkem en is 80 jaar. Ze heeft 1 dochter en heeft altijd gewerkt als seizoensarbeider. Annie houdt wel van een beetje humor en eens gaan eten doet ze ook graag.



Bewonersinfo

Welcome



We verwelkomen...



Marcel Schiettecatte

Welkom op de Popelier

Op 6 december mochten we Marcel Schiettecatte verwelkomen in ons woonzorgcentrum. Marcel is afkomstig uit Merkem en is 82 jaar. Hij heeft twee kinderen en van beroep was hij timmerman 'ik was een echte klusjesman die alles kan'. Naast zijn beroep als timmerman houdt Marcel ook van tuinieren, kaarten en van dieren. Marcel had zelf altijd hondjes.



Welkom bij ons thuis

Thuis is,....



Samen koffie drinken, ontbijten in je pyjama,
Kletsen over van alles, een troostend woord,
Lachen zonder schaamte, elkaar begrijpen zonder te praten,
Geliefd zijn, een complimentje krijgen,
Je welkom en veilig voelen

We maken er **SAMEN** een thuis van!



Bewonersinfo

Welcome



We Verwelkomen...

André Desot en Gabriëlle Dewulf Welkom in Residentie De Rozenkouter



Sinds 1 november huren André Desot en Gabriëlle Dewulf een assistentiewoning in De Rozenkouter. André en Gabriëlle waren vroeger landbouwers en zijn afkomstig uit Langemark. Samen hebben ze 2 dochters en 8 kleinkinderen. André en Gabriëlle kaarten beiden graag en kijken heel graag naar de koers. We heten hen van harte welkom!

Nella Winne Welkom in Residentie De Rozenkouter

Begin november mochten we ook Nella Winne welkom heten in Residentie De Rozenkouter, de assistentiewoningen. Nella is gehuwd met Marc, een bewoner van afdeling De Roozenboom. Nella wilde graag dichterbij haar man wonen en verhuisde daarom naar een assistentiewoning. Nella en Marc hebben samen 1 zoon.



Wilfried Vandaele Welkom in Residentie De Rozenkouter

Ook Wilfried Vandaele is een nieuwe flatbewoner. Wilfried is gehuwd met Viviane en samen hebben ze 1 dochter. Wilfried is afkomstig uit Brugge en houdt erg van tuinieren. We heten Wilfried van harte welkom!



JARIGEN JANUARI

Bewoners van de Popelier

10 januari	Gerard Derdaele	92 jaar
30 januari	Antoine Claeys	88 jaar

Bewoners van de Roozenboom

2 januari	Denise Maes	90 jaar
12 januari	Martha Despeghel	91 jaar
18 januari	Paul Vandaele	81 jaar
19 januari	Paula Vanhoorne	93 jaar

Bewoners van de Beukelaer

7 januari	Maria Vuylsteke	88 jaar
7 januari	Norbert Floréal	80 jaar
31 januari	Germaine Pauwels	90 jaar

Bewoners van de Rozenkouter

8 januari	Olga Prinzie	78 jaar
12 januari	Pr. Andries Verstraete	101 jaar
22 januari	Anny Claeys	87 jaar

**HAPPY
BIRTHDAY**

JARIGEN FEBRUARI

Bewoners van de Popelier

3 februari	Gilbert Callewaert	92 jaar
9 februari	Clara Noyelle	96 jaar
19 februari	Agnes Vanneste	87 jaar

Bewoners van de Roozenboom

7 februari	Rachel Vangheluwe	88 jaar
------------	-------------------	---------

Bewoners van de Beukelaer

3 februari	Nera Lakiere	93 jaar
6 februari	Lucette Viaene	91 jaar
24 februari	Rosa Vandycke	89 jaar

Bewoners van de Rozenkouter

12 februari	Margaretha Verkinderen	93 jaar
24 februari	Ita Provoost	84 jaar

HAPPY
BIRTHDAY

Wij nemen afscheid...

In iedere traan van verdriet glinstert een mooie herinnering



Cyriel Derdaele

Op 29 oktober hebben we afscheid genomen van Cyriel Derdaele. Cyriel was afkomstig uit Woumen en kwam uit een gezin van 12 kinderen. Hij heeft diverse werken gedaan: in de steenoven, vlas, bieten, metser,.. maar het liefst van al was de duivensport. Cyriel was heel behulpzaam naar andere bewoners toe en genoot van een warme knuffel.

Simonne Vermeersch

Op 31 oktober hebben we afscheid genomen van Simonne Vermeersch. Simonne is geboren in Vlamertinge en heeft twee dochters. Simonne kon je in de zomer altijd terugvinden in de binnentuin. Haar kinderen en muziek maakten haar gelukkig.



Simonne Beheydt

Op 1 november hebben we afscheid genomen van Simonne Beheydt. Simonne was afkomstig van Staden en had samen met haar man een landbouwbedrijf in Gits.



Marcella Vangheluwe

Op 13 november hebben we afscheid genomen van Marcella Vangheluwe. We hebben Marcella leren kennen als een stil dankbaar persoon, maar genoot van de individuele aandacht en een gesprekje. Ze klaarde op van het dagelijks bezoekje van haar zoon.



Wij nemen afscheid...

In iedere traan van verdriet glinstert een mooie herinnering



Georgette Caestecker

Op 29 november hebben we afscheid genomen van Georgette Caestecker. Ze was afkomstig uit Houthulst en heeft vier kinderen. Georgette had hier in het woonzorgcentrum goede vrienden gemaakt en genoot in stilte van het gebeuren rond haar. Georgette keek ook uit naar het dagelijks familiebezoekje.

Adiel Lambrecht

Op 19 december hebben we afscheid genomen van Adiel Lambrecht. Hij was afkomstig uit Merkem en heeft drie kinderen. Adiel was een pientere bezige man. Hij genoot van zijn dagelijkse krant, af en toe een kaartje leggen, familiebezoekjes. Adiel wist heel goed wat hij wou en was altijd heel erg dankbaar.



Rachel Beyens

Op 27 december hebben we afscheid genomen van Rachel. Ze was afkomstig uit Kortemark en heeft 2 kinderen. Rachel was altijd te vinden voor de verschillende activiteiten, zat graag in gezelschap en was altijd te vinden voor lekker eten.



veel
sterkte

Bericht aan bewoners en familie



Op 27 december heeft Karien Vanthuyne, onze pastoraal medewerkster haar laatste misviering gegeven, want Karien gaat op pensioen. Haar toewijding zal zeker gemist worden. Onze vrijwilliger Kris heeft voor deze gelegenheid een Ode geschreven aan Karien

Karien,

Sta ons toe even deze lezenaar te gebruiken.

Sinds jaar en dag is dit samen met die stoel bij de muziekinstallatie jouw vaste stek in deze kapel.

Ja, beste bewoners , jullie hoorden het verleden week al in de wandelgangen , en vandaag meer dan eens, onze pastoraal werkster gaat volgende week met pensioen.

Voor ons, de equipe van het activatieteam , geruggensteund door onze vrijwilliger Kris , de gelegenheid om Karien even in de bloemetjes te zetten.

Karien , mogen wij even grasduinen in jouw curriculum vitae?

Afgestudeerd als verpleegster in 1981 mocht Karien meteen aan de slag bij het Wit -gele kruis.

Na 7 jaar op en af pendelen naar Veurne was zij dit moe en zodoende aan een nieuwe uitdaging toe.

In die tijd was het nog niet evident om vast werk te vinden. Maar de familie Vanthuyne onderhield in dit dorp nauwlettend hun sociale contacten ,iets die hen later nog van pas zou komen.

Karien kon terug aan de slag in het voormalige OCMW , wat later omgedoopt werd tot ter Kouter.

De zusters waren toen nog ruim aanwezig in de verzorging en zuster Antoinette werd haar chef.

Omwille van haar onberispelijk werk werd Karien al gauw gepromoveerd tot hoofdverpleegster in wat men nu de afdeling Beukelaer noemt.

Lichamelijk en geestelijk een zware job die ze nog moest combineren met de opvoeding van haar 4 kinderen.

Helaas, in 2008 werd ze geveld door een moderne ziekte, maar Karien vocht en overwon deze ziekte.

Nu zou ze het wat kalmer aan doen .

Een voor één gingen de zusters met pensioen en Karien mocht verder de pastorale dienst uitbouwen .

Bericht aan bewoners en familie

Zij volgde de nodige bijscholing en als leek mocht deze pastoraal werkster een pioniersfunctie invullen.

Priester Michel Louagie was hier intussen aalmoezenier en samen gaven zij gestalte aan de liturgische vieringen en het psychisch welbevinden van onze bewoners.

In het najaar van 2018- priester Michel had al een gezegende leeftijd - blies hij letterlijk en figuurlijk zijn laatste pijp uit.

Met haar vele connecties vond Karien een nieuwe aalmoezenier in de persoon van priester Georges Dujardin.

De bedevaart naar de kapel van Langewaede is voor deze bewoners telkens een moment om naar uit kijken .

Meteen mocht priester Georges daar zijn eerste viering doen en iedereen zag in hem een waardige opvolger.

Georges verkastte algauw van de Langemarkse Madonna naar een flatje in onze Kouterstraat.

Sindsdien vormt hij een stevig duo met Karien.

Karien mag de bakens uitzetten , hier en daar wat bijsturen en priester Georges mag dit liturgisch werk afronden in elke viering.

Op een serene , rustige manier weet hij elk woord op de juiste plaats te zetten en laat dit o zo langzaam neerdwarrelen in ieders geest.

Intussen is priester Andre al lang op pensioen, maar telkens zag hij vanop de achtergrond dat die "jongere gasten" dit goed doen.

Naast dit werk mag Karien minstens 4 bladzijden opsmukken in ons huiskrantje ,onder de noemer "Pastoraal nieuws"

Telkens punctueel ingevuld en dit schrijftalent voelt zich niet te beroerd om met een poëtisch hemels stukje de concurrentie aan te gaan met onze 2 huisdichters.

Als geen ander weet Karien de klepel hangen.

Niet allen hierboven in de kapel, maar ook in het dagelijks reilen en zeilen van dit WZC.

Zeg maar een ervaringsdeskundige die dit WZC een warm hart toe draagt.

IN de afgelopen jaren mocht zij meermaals de tafels uitzetten in ons cafetaria.

Als een gewiekst verkoopster bracht zij wenskaarten, posters,kaarsen, lekkernijen en bloempotjes aan de man of vrouw.

Telkens ten voordele van Broederlijk delen, of om een grote uitstap te bekostigen van onze bewoners, die aanschaf van de belevenistafel of voor een sociaal project samen met enkele dorpsbewoners.

Bericht aan bewoners en familie

Als de zusters haar een complimentje geven dat zij al dit werk zo goed doet, dan wimpelt onze dame dit af met: "ik doe gewoon mijn job"

Sinds enkele jaren wordt er op 1 november een reveil gehouden .
Met een groot inlevingsvermogen mag Karien er teksten voorlezen die de familieleden schreven over hun dierbaren.

Paul Dewitte–een muzikaal virtuoos – mag dit afwisselen met een streepje muziek op zijn piano.

Momenten om te koesteren .

Bij de kerstviering op 22 december wist Karien zelfs een levende Maria te strikken.

Maria , in de persoon van onze verpleegkundige Lucia ; in de kribbe het kindje Jezus of beter Cédric.

En vader Jozef zat er zo devoot naast.

Onze bewoners genoten van al dit moois.

Een week eerder zong onze alt nog de longen uit haar lijf samen met 40 gelijkgestemde zielen van een Merkems pop-up koor.

Allemaal ten bate van het algemeen welzijn van de bewoners.

Helaas aan alles komt een eind.

Hoe mogen wij straks onze pastoraal werkster dan herinneren?

Naar slechte eigenschappen moesten we te diep graven of vonden het de moeite waard niet om op te schrijven.

Haar vele kwaliteiten echter , lagen hier zo voor het rapen.

Een bloemlezing:

Steeds met een ontwapenende glimlach

Een luisterend oor

Dat empathisch vermogen

Heel verzorgde liturgische vieringen

positieve ingesteldheid

organisatietalent

zin voor elk detail

energiek

oprecht

dankbaar

geduldig

het hart op de tong

En Karien ,ort è ki

De bewoners krijgen hier het laatste woord

Zij zeggen in koor: 't is è goe wi

Bericht aan bewoners en familie

Hoe de pastorale dienst er in 2024 zal uitzien, is nog even koffiedik kijken.

Wij kunnen enkel maar hopen dat naast de lichamelijke en mentale zorg het spirituele aspect verder de nodige aandacht krijgt. Voor een aantal wat bewoners is het beleven van hun geloof nog een laatste houvast.

Karien, in 2024 neem jij alvast een time-out om samen met je dierbaren rustig te genieten.

Mocht het toch nostalgisch kriebelen, dan ben je van harte welkom om je bij het vrijwilligers team te vervoegen.

Karien het ga je goed in alles wat je verder doet!

Kris Hooghe

We zijn volop bezig zijn met de opvolging van Karien en Georges om er voor te zorgen dat jullie ook in 2024 (wekelijks) hun viering hebben.

Van zodra we meer nieuws hebben zal dit onmiddellijk met jullie gecommuniceerd worden.



Bericht aan bewoners en familie



Vrijdag 5 januari
om 14u30 in 't Koutertje



Optreden Johnny Clarysse
05/01



OVERLIJDENS

Iedere dag kan je komen
genieten van een maaltijd
in ons buurtrestaurant
Reserveren: 051/54.45.30



€5,00: koffie + dessert
inbegrepen

Kouterstraat 46, 8650 Merkem

Drankkaarten vanaf heden te verkrijgen

Er kan in 't Koutertje een
drankkaart aangekocht
worden t.w.v. €10, €15,
€20, €25

't Koutertje iedere dag
open is van 14u tot 17u



De rijdende winkel komt langs op

11/01
25/01
08/02
22/02

Iedere dag kan je de
krant lezen aan het
onthaal



JANUARI 2024

Activiteiten

WOONZORGCENTRUM

di	2 jan	14u	Breinaamiddag	t Koutertje (cafeteria)
do	4 jan	10u	Gymnastiek 	Voorkant Popelier + Roozenboom
vr	5 jan	10u	Bezoek van de 3 koningen 	Per verdiep
vr	5 jan	14u30	Optreden Johnny Clarysse	t Koutertje (cafeteria)
Ma	8 jan	10u	Bezoek kinderopvang	Popelier voorkant
di	9 jan	14u	Breinaamiddag	t Koutertje (cafeteria)
do	11 jan	10u- 13u	Nieuwjaarsreceptie + etentje met het personeel 	Voorkant Popelier + Roozenboom + Beukelaer
Ma	15 jan	10u	Bezoek kinderopvang 	Roozenboom voorkant
di	16 jan	14u	Breinaamiddag	t Koutertje (cafeteria)
do	18 jan	10u	Gymnastiek	Voorkant Popelier
di	23 jan	14u	Breinaamiddag	t Koutertje (cafeteria)
di	23 jan	14u30	Hoekenwerk met oude spellen met school	Popelier en Roozenboom voorkant
do	25 jan	10u	Gymnastiek	Voorkant Popelier
vr	26 jan	14u30	Verjaardagsfeest voor de jarigen van de maand januari 	t Koutertje (cafeteria)
di	30 jan	14u	Breinaamiddag	t Koutertje (cafeteria)

FEBRUARI 2024

Activiteiten

WOONZORGCENTRUM

do	1 feb	10u	Gymnastiek	Voorkant Popelier
vr	2 feb	14u30	valentijnsbingo	t Koutertje (cafeteria)
Ma	5 feb	10u	Bezoek kinderopvang	Popelier voorkant
di	6 feb	14u	Breinaamiddag	t Koutertje (cafeteria)
do	8 feb	10u	Gymnastiek	Voorkant Popelier
Ma	12 feb	10u	Bezoek kinderopvang	Roozenboom voorkant
Di	13 feb	10u30-13u	Valentijnsdiner voor de koppels	't Koutertje (cafeteria)
di	13 feb	14u	Breinaamiddag	t Koutertje (cafeteria)
do	15 feb	10u	Beweegmoment met kleuters	Voorkant Popelier
Ma	19feb	14u30	Verjaardagsfeest voor de jarigen van de maand jan 	t Koutertje (cafeteria)
di	20feb	14u	Breinaamiddag	t Koutertje (cafeteria)
do	22 feb	10u	Gymnastiek	Voorkant Popelier
do	22 feb	10u	bezoek kinderopvang op Beukelaer: carnaval	Beukelaer voorkant
vrij	23 feb	10	bezoek kinderopvang op Beukelaer: carnaval	Beukelaer achterkant
vr	23 feb	14u30	Carnaval	t Koutertje (cafeteria)
di	27 feb	14u	Breinaamiddag 	t Koutertje (cafeteria)
do	29 feb	10u	Gymnastiek	Voorkant Popelier

JANUARI 2024

Activiteiten

ASSISTENTIEWONINGEN

di	2 jan	14u	Breinaamiddag 	t Koutertje (cafeteria)
wo	3 jan	14u30	Activiteit met Tania	Zaaltje Rozenkouter
do	4 jan	10u	Gymnastiek	Voorkant Popelier
vr	5 jan	14u30	Optreden Johny Clarysse 	t Koutertje (cafeteria)
Ma	8 jan	10u	Bezoek kinderopvang	Popelier voorkant
di	9 jan	14u	Breinaamiddag	t Koutertje (cafeteria)
wo	10 jan	14u30	Activiteit met Tania	Zaaltje Rozenkouter
do	11 jan	10u	Gymnastiek	Voorkant Popelier
vr	12 jan	14u30	 Verjaardagsfeest Priester Verstraete	t Koutertje (cafeteria)
di	16 jan	14u	Breinaamiddag	t Koutertje (cafeteria)
wo	17 jan	14u30	Activiteit met Tania	Zaaltje Rozenkouter
do	18 jan	10u	Gymnastiek	Voorkant Popelier
di	23 jan	14u	Breinaamiddag	t Koutertje (cafeteria)
wo	24 jan	14u30	Activiteit met Tania	Zaaltje Rozenkouter
do	25 jan	10u	Gymnastiek	Voorkant Popelier
vr	26 jan	14u30	Verjaardagsfeest voor de jarigen (Bijdrage €5 p.p.)	t Koutertje (cafeteria)
di	30 jan	14u	Breinaamiddag	t Koutertje (cafeteria)
wo	31 jan	14u30	Activiteit met Tania 	Zaaltje Rozenkouter

FEBRUARI 2024

Activiteiten

ASSISTENTIEWONINGEN

do	1 feb	10u	Gymnastiek	Voorkant Popelier
vr	2 feb	14u30	valentijnsbingo 	t Koutertje (cafetaria)
Ma	5 feb	10u	Bezoek kinderopvang	Popelier voorkant
di	6 feb	14u	Breinaamiddag	t Koutertje (cafetaria)
wo	7 feb	14u30	Activiteit met Tania	Zaaltje Rozenkouter
do	8 feb	10u	Gymnastiek	Voorkant Popelier
di	13 feb	14u	Breinaamiddag 	t Koutertje (cafetaria)
wo	14 feb	14u30	Activiteit met Tania	Zaaltje Rozenkouter
do	15 feb	10u	Gymnastiek	Voorkant Popelier
di	20 feb	14u	Breinaamiddag	t Koutertje (cafetaria)
wo	21 feb	14u30	Activiteit met Tania	Zaaltje Rozenkouter
do	22 feb	10u	Gymnastiek	Voorkant Popelier
vr	23 feb	14u30	Carnaval 	t Koutertje (cafetaria)
di	27 feb	14u	Breinaamiddag	t Koutertje (cafetaria)
wo	28 feb	14u30	Activiteit met Tania	Zaaltje Rozenkouter
do	29 feb	10u	Gymnastiek	Voorkant Popelier



Gelukkig Nieuwjaar en Kerstdag

Het is terug zover, het einde van het jaar.

Met verhalen her en der,

iedereen kent er wel een paar.

Vele pinkelende lichten in de straten
aan de huizen en kerstbomen versiert.

Sommige wel met enkele gaten,
niemand dat het ziet wanneer men viert.

Samen komen met familie of vrienden,
bijzondere drukke dagen. Hen van lekkere
maaltijden bedienen,

waar verschillende cadeaus lagen.

Al is het soms met een traan of een lach,
leef nu je leven zolang kan.

Gelukkig nieuwjaar en Kerstdag,
Geniet er alvast met volle teugen van.

Het verhaal van...



Naam: Huguette D'Hulster

Leeftijd: 86 jaar

Favoriet dier: Huguette was vroeger trotse eigenares van 2 prachtige lassie's.

Favoriete zanger: Will Tura

Favoriete liedje: Breng die rozen naar Sandra 'Jimmy Frey'

Favoriete dessert: éclair

Favoriet gerecht: vispannetje met frietjes

Favoriet kleur: donkerblauw

Favoriete bezigheid vroeger: breien en haken; Huguette kon vroeger heel goed breien of haken; zo breide ze zelf het eerste communiekleedje voor haar kleindochter Heidi.

Favoriete bezigheid nu: deelnemen aan de activiteiten in het rusthuis, Huguette slaat ook heel graag een babbeltje met haar medebewoners.

Favoriete herinnering: is 2x op reis geweest naar Lourdes, alsook heeft ze mooie herinneringen aan de vele (dag)reizen die ze deed met Femma.



Onze Sfeerbeelden



Ook dit jaar kwam de Sint terug op bezoek in ons woonzorgcentrum bij al die brave bewoners en medewerkers



Onze Sfeerbeelden



Ook voor de kinderen en kleinkinderen van onze medewerkers en voor de kindjes van kinderopvang Felix kwam de Sint langs.



Onze Sfeerbeelden



De leerlingen van het 5de leerjaar kwamen verhalen voorlezen voor onze bewoners.



Onze Sfeerbeelden



De kerstmarkt dit jaar was wederom een groot succes. Bedankt aan alle standhouders, alle helpers en aan iedereen die een bezoekje bracht.



Onze Sfeerbeelden



Ook dit jaar genieten we van een schitterende kerstviering!
Met een prachtige levende kerststal, dankzij Lucia en haar
gezin, en natuurlijk de schattige kinderen van Kinderopvang
Felix als onze herdertjes, was het een betoverend tafereel.



Onze Sfeerbeelden



Met de bewoners van de Rozenkouter werd er geklonken op het nieuwe jaar



Onze Sfeerbeelden



Onze jaarlijkse traditie waar onze bewoners altijd van genieten.
We wensen alle bewoners, medewerkers, vrijwilligers en
familieleden een gelukkig en gezond 2024 !



Onze Sfeerbeelden



Onze jaarlijkse traditie waar onze bewoners altijd van genieten.
We wensen alle bewoners, medewerkers, vrijwilligers en
familieleden een gelukkig en gezond 2024!



Onze Sfeerbeelden



Nog enkele sfeerfoto's



Personeelsweetjes

Welkom aan onze nieuwe
personeelsleden

Brookelynn Cooreman

Hallo, ik ben Brooklynn Cooreman en ben 22 jaar. Ik woon zelf ook in Merkem en ken daarom de streek uitstekend. Ik ben al enkele malen stagiaire geweest in De Groene Verte en ben heel blij om vanaf nu ook hier aan de slag te gaan als medewerker. Buiten het werkveld ben ik nog voetbalspeelster bij de eerste ploeg, die uitkomt in Eerste Nationale, van Famkes Westhoek Diksmuide Merkem (kortom FWDM) vroeger gekend als Dv Famkes Merkem.

Ook ben ik voetbaltrainer van de Messiclub, dit zijn de allerkleinsten (3-5 jaar) van Ksv Diksmuide. Daarnaast geef ik ook nog eens training aan een opgericht voetbalploegje van jongeren met een beperking uit de Vleugels. In de vrije die er nog rest ben ik iemand die graag reis en lees.



NEW

welkom
in ons team!

Personeelsweetjes

Onze complimentenketting

Leonie is de volgende in onze complimentenketting.

Leonie staat altijd klaar voor iedereen, zelfs als haar schema het niet altijd toelaat. Je mag haar alles vragen. Ze is een luisterend oor, toffe collega en een goeie vriendin.

Collegiaal zijn kan ze als de beste. Het is een toppertje!



super!



Nieuws

Molenaar Bart brengt subtiel eerbetoon aan vader Louis (91): "Hij was mijn eerste matroos en Merkems laatste veldwachter"



"Ik word wees op mijn 58ste, daar moet ik eigenlijk dankbaar voor zijn", begint Bart. Zijn vader Louis Castelein groeide uit tot een bekend figuur in de streek van Houthulst en deelgemeente Merkem.

"Hij was de laatste veldwachter van Merkem", vervolgt Bart. "In zijn vrije tijd was hij sterk geëngageerd. Hij richtte bijvoorbeeld de vereniging van de bloedgevers op in Merkem en was secretaris van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen." (Lees verder onder de foto) Jarenlang hielp Louis zijn zoon op de boten van vzw de BOOT, die begeleide tochten en arrangementen rond ecotoerisme aanbiedt vanuit Merkem. "Hij was mijn eerste matroos. Hier logeren toch tussen de 1.200 en 1.400 mensen per jaar. Hij deed de was en strijk. Een enorm werk: in zijn huis had hij zestig meter wasdraden hangen. Ook toen we gingen varen, kon ik altijd op hem rekenen. Wij waren een tandem. Varen vergt meer voorbereiding dan pakweg in de auto stappen om een ritje te maken. Alleen red je het niet, zeker niet in boten tot veertig meter lang. De extra scherpe ogen van mijn vader waren onontbeerlijk. De onderste wiek prijkt nu net voorbij het molenkot. Dat is de rouwstand, volgens de codetaal en symboliek der molenaars. Mijn persoonlijk eerbetoon aan deze eeuwige vrijwilliger met de mooiste glimlach."

Bron: Het Nieuwsblad

LDC De Schakel



De Groene Verte & Antennepunt Dienstencentrum De Schakel organiseren

ONZE DIENSTEN

INFOLOKET VOOR SENIOREN

Op dinsdag kan je in het Antennepunt in Merkem terecht bij centrumleider (Chantal Denolf) met allerlei vragen inzake dienstverlening, tegemoetkomingen, vrijwilligerswerk, thuiszorgondersteuning, enz...
Telkens van 9u - 11u

 051/69 71 76 LDC De Schakel

INFOLOKET DEMENTIE

Het is voor mantelzorgers niet altijd evident om wegwijs te geraken in het aanbod rond dementie en hoe je kan omgaan met personen met dementie.

Heb je vragen? Dan kan je bij de referentiepersoon dementie (Sharon Goemaere) terecht op dinsdag van 9u - 12u en op woensdag van 13u30 - 17u

Indien gewenst is een thuisbezoek ook mogelijk

 051/54 45 30 WZC De Groene Verte
 051/69 71 76 LDC De Schakel

BUURTRESTAURANT 't KOUTERTJE

In het buurtrestaurant kan je elke dag over de middag terecht voor een warme maaltijd.
Reserveren kan tot 10u de dag zelf.
We verwachten jou vanaf 11u45.

Kouterstraat 46, 8650 Merkem

 051/54 45 30 WZC De Groene Verte



LDC De Schakel

Kalender

	 <p>Vr 05</p> <p>14u30u</p>
<p>FEBRUARY</p> 	<p>Vr 02</p> <p>Valentijnsbingo</p>  <p>14u30u</p>
<p>March</p> 	<p>Quiz</p> <p>Vr 01</p>  <p>14u30u</p>

Extra info:

Iedere activiteit gaat door in 't Koutertje en start om 14u30 tenzij anders vermeld.

Iedere dinsdag Breiclub in 't Koutertje



In samenwerking met



Ontspanning



Rebus

Los jij onderstaande Rebus op!



-ur

--	--

g+



k=r+



-us

--	--	--	--	--	--



-kla+



-nt

--	--	--	--	--

Winnaar vorige editie
Woordzoeker

Freddy Vanhecke
Bewoner assistentiewoning
PROFICIAT



Ontspanning

Zoek de 7 verschillen!





Ontspanning



Doe jij mee aan onze wedstrijd

Los onderstaande woordzoeker op en scheur het uit het huiskrantje. Indienen kan aan het onthaal of bij iemand van het activatieteam. Dan pas is je deelname geldig en maak je kans op een leuke prijs.

De Winter

Los onderstaande woordzoeker op!

W	O	O	R	W	A	R	M	E	R	S	H	S	I
N	W	N	S	N	E	E	U	W	B	A	L	N	N
E	N	I	E	W	H	Ü	L	G	N	T	S	E	E
F	W	A	N	T	E	N	E	D	W	I	T	E	S
U	E	R	W	T	E	N	S	O	E	P	O	U	T
A	O	L	G	I	E	C	S	T	U	M	O	W	A
L	A	A	J	S	H	R	S	L	E	E	B	S	A
G	L	A	D	O	R	T	S	R	O	V	W	C	H
N	K	L	E	M	E	D	A	L	O	C	O	H	C
A	P	N	S	N	E	E	U	W	A	I	N	O	S
L	E	R	W	I	N	T	E	R	J	A	S	E	I
N	W	I	N	T	E	R	P	R	E	T	P	N	U
S	N	E	E	U	W	S	C	H	U	I	V	E	R
I	K	K	O	L	V	W	U	E	E	N	S	N	T

- | | |
|---------------|----------------|
| CHOCOLADEMELK | SNEEUWBAL |
| ERWTENSOEP | SNEEUWSCHOENEN |
| GLAD | SNEEUWSCHUIVER |
| GLÜHWEIN | SNEEUWVLOK |
| HANDSCHOENEN | SNOWBOOTS |
| IGLO | TRUI |
| LANGLAUFEN | VORST |
| MUTS | WANTEN |
| OORWARMERS | WINTERJAS |
| SCHAATSEN | WINTERPRET |
| SJAAL | WINTERSLAAP |
| SLEE | WIT |
| SNEEUW | IJS |

Oplossing

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NAAM EN VOORNAAM + AFDELING:

Ontspanning



Mopjes



Een stadsmens gaat op het platteland wonen. Om 's morgens sneller op zijn werk te komen, gaat hij naar zijn buurman, een boer. "Mag ik 's morgens door uw wei lopen om de bus van zeven uur te halen?" "Tuurlijk," antwoordt de boer. "Als mijn stier u ziet, haalt u zelfs de bus van halfzeven nog."



Tijdens de les Nederlands zegt de meester: 'Woorden die met on- beginnen, betekenen meestal iets slechts of vervelends. Een voorbeeld: ongelukkig, onzin of oneerlijk. Kan iemand nog een ander voorbeeld geven?' 'Onderwijzer!' roept Sam.



Jantje gaat bij oma en opa logeren. Jantje zegt: "Oma, ik moet piesen". Oma zegt: "Bah wat een vies woord". Zeg maar: "fluiten". Even later gaan ze slapen. Jantje krijgt een nachtmerrie en mag bij oma en opa in bed slapen. Jantje zegt: "Opa, ik moet fluiten". Opa zegt: "Jantje, je kunt toch niet zomaar midden in de nacht fluiten". Jantje zegt: "Maar ik moet echt"! Opa zegt: "Ach, doe het dan maar heel zachtjes in mijn oor."

Victor: 'Kamiel, wat is er? Je kijkt zo somber.' Kamiel: 'Ik ga morgen op vakantie.' Victor: 'Waar ga je naartoe?' Kamiel: 'Naar de Spaanse Costa del sol.' Victor: 'Maar Kamiel, dat is toch leuk?' Kamiel: 'Heb je het weerbericht dan niet gezien?' Victor: 'Nee, hoezo?' Kamiel: 'In Spanje is het nu 40 graden in de schaduw!' Victor denkt even na en zegt: 'Maar je bent toch niet verplicht om de hele dag in de schaduw te zitten!'



2024



Laat het nieuwe jaar bruisen van vreugde en verbondenheid.

Mogen mooie herinneringen en warmte
onze bewoners en medewerkers omringen,
in zowel de grote als kleine dingen.

Geniet van elk 'kleingelukske'!

CHEERS OP 2024!

